

De første Kolonihaver blev som bekendt anlagt i Aalborg af daværende Landstingsmand *Jørgen Bertelsen* og derfra blev ideen overført til Odense af Byrådsmedlem Arkitekt *Vilh. Haugsted*, der under et besøg i Aalborg havde besøgt de daværende kolonihaver og blev så begejstret for dem, at han, så snart han kom tilbage til Odense, satte sig i bevægelse for at få Byrådet til at udleje jord til arbejderne for en billig leje. Byrådet modtog forslaget med velvilje, men mente det var en sag, der skulle løses ved privat initiativ på den måde, at de interesserede sluttede sig sammen og af Kommunen lejede jord, som de så selv skulle administrere.

Arkitekt Vilh. Haugsted  
medlem af  
Odense Byråd  
1873 - 1906



Torsdag den 2. februar 1893 holdt Arbejdernes Fagforening et offentligt møde om havesagen i salen i Overstræde med Dagsorden: Anlæggelse af Kolonihaver. Mødet, der var godt besøgt, lededes af Stolemager *Pedersen*, med Redaktør *Guldbrandsen* som indleder. Fra Byrådet var mødt Guldsmed *Christiansen* og Købmand *Valeur*, begge Byrådsmedlemmer udtalte deres tilslutning til Kolonihavesagen, men måtte stadig fastholde Byrådets mening, at det måtte være ad privat vej sagen skulle løses, og ikke af det offentlige.

#### Lørdag den 29. Juli 1893.

Denne dato blev Odense Havelodselskab stiftet på et Fællesmøde og de indtegnede haveejere gik ud i livet med følgende bestyrelser:

Afdeling Kræmmermarken: Stolemager *Pedersen*, Portør *Nielsen* og Klodsemager *H. C. Andersen*.

Afdeling Natmandsløkken: Bødker *Andersen*, Sukkerkoger *Rasmussen* og Arbejdsmand *Bondesen*.

Afdeling Rødegaardsløkken: Redaktør *Guldbrandsen*, Handskemager *Zillmer* og Smed *Pedersen*.

Formand for Odense Havelodselskab blev Byrådsmedlem *Vilh. Haugsted*, der var mødets Dirigent.

Styrelsen valgte Redaktør *Guldbrandsen* til sekretær, men da denne hurtigt forlod styrelsen, blev forhandlingsprotokollen ført af *Vilh. Haugsted* i de første 12 år.



### Banner-Indvielse

Den 16. maj 1912 indbød Justitsraad *Haugsted* den samlede bestyrelse til et besøg i sit hjem. I en tale til gæsterne mindede *Haugsted* om, hvorledes hans interesse for havesagen var blevet vakt, og hvorledes indbyggerne i Odense havde forstået at drage nytte af denne gode sag. *Haugsted* havde en gave, som han bad Havelodselskabet modtage.

Gaven bestod af et smukt silkebanner, malet af Malermester Lorentzen. På blå grund ser man et festligt parti fra en havegang med dannebrogflag vejende i sommervinden.

*Kilde: Odense Havelodselskab's 100 års Jubilæumsskrift*

- 1893 - Ved stiftelsen af Odense Havelodselskab deltog H/F Kræmmermarken H/F Natmandsløkken og H/F Rødegårdsløkken. Disse 3 foreninger repræsenterede i alt 186 medlemmer.
  - 1905 - H/F Natmandsløkken skifter navn til H/F Haugstedsminde.
  - 1917 - Odense Havelodselskab har nu 790 medlemmer fordelt på 3 foreninger.
  - 1937 - De efterfølgende år kommer der yderligere 6 foreninger og Odense Havelodselskab er nu oppe på 1524 medlemmer fordelt på 9 foreninger.
  - 1941 - Besættelsestiden var en vanskelig periode med mangel på snart alt. Derfor blev der i byens udkant anlagt kolonihaver, hvor borgerne kunne dyrke grønt. Rundt om Odense blev der anlagt landets største samling af de såkaldte krigshaver - i alt 2.125 nye haver blev det til.
  - 1996 - Under besættelsestiden og helt op til og med 1996 blev der etableret yderligere 21 haveforeninger.
  - 2017 - Odense Havelodselskab består i dag af 28 foreninger på kommunal jord, samt 2 foreninger beliggende på havnens jorde. Alle disse foreninger har til sammen ca. 3.400 medlemmer.
- September 2017 - Udarbejdelse af Lokalplan for hver enkelt haveforening, som er etableret på Odense Kommunes jorder.